

Månadsbrev

– från Kronofogdens doktorander
april, 2018

Socio-ekonomisk status och typ av skuldsättning – Hur hänger dessa ihop och varför ska vi bry oss?

Fredagen den 27 april kl. 10-11 håller jag ett seminarium i Sundbyberg på detta tema. Hoppas att du kommer! Det går bra att delta via Skype. I detta nyhetsbrev tar jag tillfället i akt att göra reklam för seminariet.

Bakgrunden till seminariet är något stort för en doktorand: jag har skickat in min första artikel för publicering. Inte mycket att hurra för efter fem års studier på halvtid kan tyckas men icke desto mindre: man får ta tillfället i akt och fira framgångar. Artikeln heter *On Credit Diversification and the Socio-economic Resources of Housing Debtors in Foreclosure*. I artikeln försöker jag visa att finansialiseringstrender på kreditgivningens område är korrelerade med ökande skillnader i socio-ekonomisk status för våra gäldenärer som har förlorat eller riskerat att förlora sina bostäder på exekutiv auktion. Detta gör jag genom en kanske inte alltför avancerad men relativt omfattande övning bestående av analys av hur relativa risker mellan olika undergrupper och standardiserade Pearsonresidualer för dessa undergrupper förändrar sig över tid. Men dessa övningar tänker jag (gudskelov) bespara er på seminariet. Jag kan bara nämna att resultaten åtminstone delvis bekräftar min hypotes om korrelationen mellan finansialisering och socio-ekonomisk status.

Det som jag vill prata om, och som är viktigt för mig, är inte själva resultaten i sig, utan hur dessa resultat kan tänkas vara relevanta för Kronofogdens verksamhet. Då tänker jag främst på hur den kunskap som nu genereras genom Kronofogdens forskningssatsning principiellt kan användas i Kronofogdens dagliga handläggning.

Detta tänker jag mig göra genom att diskutera följande begrepp:

- Skuldtyper
- Olika typer av socio-ekonomiska resurser
- Typklassning/spårning av våra gäldenärer vid indrivning
- Indikatorer
- Evidensbaserad verksamhet

I slutändan hoppas jag ha övertygat er om att mina resultat och Kronofogdens forskningssatsning i stort är viktiga pusselbitar för att göra det möjligt för Kronofogden att på bästa möjliga sätt tjäna våra medborgare genom att säkerställa

betalningsmoral och motverka överskuldssättning. Men exakt hur det ska gå till låter jag vara osagt här. Lite spänning får det ju trots allt vara kvar till seminariet.

Varmt välkomna att lyssna på detta och mer fredagen den 27 april kl. 10!

Mikael Lundholm